

«Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς»

Στίχοι : Μιχάλης Κατσαρός

Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς
Θα τους γνωρίσεις πάλι
Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη

Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς
Θα τους γνωρίσεις πάλι
Σ' αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν
Με περηφάνια πιο μεγάλη.

Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς
Θα τους μισήσεις πάλι
Έναν μονάχα δε θα βρεις
Τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο
Τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντρειωμένο.

Αυτόν δε θα τον ξαναδείς να τονε βασανίσεις
Και τη μεγάλη του καρδιά να τηνε σκίσεις
Αυτόν δε θα τον ξαναβρείς τι τον φυλάνε τ' άστρα
Τι τον φυλάει ο ήλιος του, τονε φυλάει το φεγγάρι.

Αυτόν που χει τη χάρη τον πιο μικρό
Τον πιο πικρό και τον αγαπημένο
Αυτόν μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω.



ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ένας από τους σημαντικότερους
σύγχρονους Έλληνες Μουσικοσυνθέτες



Απονομή Αναμνηστικών στους Εθελοντές Αιμοδότες του Σχολείου μας.
Χαιρετισμός της Γεν. Διευθύντριας του Δημοτικού Αδελφής Ιλαρίων
Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Δημοτικού κας Αλτουβά Μαρίας

« Μια ζωή Ελλάδα »

- « Φεγγάρι μάγια μου 'κανες » από τους μαθητές του Δ1 Στίχοι: Ερρίκος Θαλασσινός.
- « Βρέχει στη φτωχογειτονιά » από τους μαθητές του Α2 Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης από την ταινία « Συνοικία το όνειρο » σε σκηνοθεσία Αλέκου Αλεξανδράκη.
- « Η Μυρτιά » από τους μαθητές του Β2 Στίχοι: Νίκος Γκάτσος.
- « Απρίλη μου ξανθέ » από το έργο « Το τραγούδι του νεκρού αδελφού » με τους μαθητές του Α1 Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης.
- « Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό » από τους μαθητές του Β3 Ποίηση: Β. Behan (Απόδοση στα ελληνικά: Βασίλης Ρώτας) από το θεατρικό έργο « Ένας Όμηρος ».
- « Τη ρωμιούσνη μην την κλαις » από τους μαθητές του Ε3 Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος από τα « 18 Λιανοτραγούδα της Πικρής Πατρίδας ».

Είσοδος Χορωδίας: « Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς » Στίχοι: Μιχάλης Κατσαρός

- « Σε πότισα Ροδόσταμο » από τους μαθητές του Γ2 Στίχοι: Νίκος Γκάτσος.
- « Δόξα τω Θεώ » από τους μαθητές του Γ1 Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης από τη θεατρική παράσταση « Η γειτονιά των αγγέλων ».
- « Απαγωγή » από τους μαθητές του Β1 Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης από το δίσκο με τίτλο « Αρχιπέλαγος ».
- « Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου » από τους μαθητές του ΣΤ1 Στίχοι: Νίκος Γκάτσος.
- « Η Μαργαρίτα, η Μαργαρώ » από τους μαθητές του ΣΤ1 Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης.
- « Το Περιγιάλι το κρυφό » από τους μαθητές του ΣΤ2 Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης.
- « Είμαστε δυο » από τους μαθητές του ΣΤ2 Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης.
- « Κοίτα με στα μάτια » από τους μαθητές του Ε1 Στίχοι: Μιχάλης Γκανάς από το δίσκο « Ασύκικο Πουλάκη ».
- « Όμορφη πόλη » από τους μαθητές του Ε2 Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης από τη γαλλική ταινία « les amants de Tireul » Στίχοι: I. Plante.
- « Ένα το χελιδόνι » από τους μαθητές του Δ2 Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης από το έργο « Άξιον Εστί ».
- « Ζορμπάς » Παράταξη και τραγουδάμε όλοι μαζί « της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ » Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης από το έργο « Άξιον Εστί ».

Οργάνωση - Συντονισμός : Στέλλα Αλβέρτη

Μουσική Επιμέλεια - Κείμενα - Διεύθυνση Χορωδίας : Γιώτα Καραγιάννη
Χορογραφίες : Α' Β' Γ' Δ' Ε' τάξεων : Μαρία Μέλλου και ΣΤ' τάξης : Χριστίνα Ζούρου